



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Αριθ. πρωτ./Π/ΕΕ/ 6605 2020 Έν Αθήναις τῇ 17ῃ Νοεμβρίου 2020

### ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ **κ.ο.υ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄**  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΤΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

**Αγαπητά μου παιδιά, νέοι φοιτητές και φοιτήτριες τῆς Θεολογικῆς  
Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,**

Χαιρετίζω τὴν εἴσοδό σας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν ἐπιτυχία σας αὐτή. Ἄν ὑπάρχει κάτι ποὺ ὅλοι κάποτε ὑποψιαζόμαστε καὶ ὑπαρξιακὰ πιστοποιοῦμε, αὐτὸ εἶναι ἡ αἴσθησις τῆς ἱερότητας τοῦ ἑαυτοῦ μας, τελικὰ ἡ αἴσθησις τοῦ μυστηρίου τῆς σχέσης μας μὲ τὸ Θεό. Ἄν κάτι δίνει νόημα στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ, αὐτὸ εἶναι ἀσφαλῶς ἡ σχέση αὐτὴ καὶ ἡ συνακόλουθη προοπτικὴ τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου.

Τοῦτες τὶς ἀλήθειες προσεγγίζει ἡ Θεολογία μὲ τρόπο ἐπιστημονικό. Εἶναι ἕνας συναρπαστικός κόσμος. Ἡ ἀνθρώπινη γνώση βρίσκεται συνεχῶς μπροστὰ σὸ σκάνδαλο τῆς περατότητάς της, τῆς ἀδυναμίας της ἐν τέλει νὰ ἐξαντλήσει τὴν Ἀλήθεια. Ὁ Θεὸς ἄλλοτε σὰ νὰ φαίνεται καὶ ἄλλοτε σὰ νὰ κρύβεται ἀπ' τὰ μάτια μας. Ὡστόσο ὁ μόχθος τῆς Θεολογίας μᾶς ἔχει χαριστεῖ σὲ χιλιάδες σελίδες θαυμαστῶν γιὰ τὴν ὁμορφιά τους καὶ τὴ σοφία τους κειμένων, ὑποδειγμάτων ἀνθρωπίνου λόγου καὶ ἄλλων καρπῶν τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Σᾶς εὐχομαί οἱ σπουδές σας νὰ εἶναι γόνιμες καὶ δημιουργικές. Μὴ φοβηθεῖτε τὴν ἔρευνα. Μὴ διστάσετε νὰ ἀμφισβητήσετε, νὰ ψάξετε τὴν ἀλήθεια. Ἡ Θεολογία ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πῶ, ἔχουν ἀνάγκη τὴν εἰλικρινῆ ἀγωνία τῶν νέων. Θὰ προσθέσω : τολμῆστε παράλληλα μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὸ προσωπικό σας ψάξιμο. Δώστε χῶρο σ' αὐτὸ τὸν ἱερό ἑαυτό μας, ποὺ ἴσως ὅλοι κρύβουμε, νὰ μιλήσει, ἀκοῦστε τὴ φωνή του. Μὴ διστάσετε τέλος νὰ «συζητήσετε» μὲ τὸ Θεό.

Καλὲς σπουδὲς καὶ καλὴ ἐπιτυχία σὲ ὅλους. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ